



Εικονογράφηση: Ζωή Λαμπρινίδη

**Τα λογικά και τα παράλογα, Καλοκαίρι 2019**

**Γιώργος Λαμπρινίδης**

## **N.1**

Σε μια ακτή,

στην ανατολή εν προκειμένω,

οι άριοι λευκοί λιάζονται

για να μαυρίσουν

όσο περισσότερο μπορούν

και να μοιάσουν

σ' αυτούς που βγαίνουν με τις βάρκες

στην ίδια ακτή της ανατολής

κατά δεκάδες

για να βρουν την τύχη των άριων λευκών.

Οι άριοι λευκοί θέλουν να πάρουν το χρώμα

αυτών που θέλουν να πάρουν το χρώμα τους,

αλλά αυτούς που έχουν το χρώμα

που θέλουν να πάρουν

δεν τους θέλουν!

Όταν το δέρμα είναι από τη φύση του

σκούρο

είναι βρώμικο και γεμάτο αρρώστιες.

Όταν το δέρμα με προσπάθεια σκουραίνει

είναι γοητευτικό, ερωτικό κι ανώτερο.

Σολάριουμ και ρατσισμός του χρώματος του δέρματος

## N.2

Σ' ένα από τα νησιά της παραμεθορίου  
ένας γιατρός παραιτήθηκε από το νοσοκομείο  
επειδή,

λέει,

φοβάται τους άρρωστους μετανάστες και τα μικρόβια.

Κι έπειτα,

άνοιξε ιδιωτικό ιατρείο.

Για να πηγαίνουν οι άρρωστοι,

να πληρώνουν το γιατρό

και έτσι να πληρώνεται καλύτερα ο γιατρός,

που φοβάται τους άρρωστους και τα μικρόβια.

Ο γιατρός το έκανε

λέει,

για τα λεφτά.

Αλλά,

μη θέλοντας να το παραδεχτεί,

βρήκε μια δικαιολογία,

που, αν την έπαιρνε κανείς τοις μετρητοίς,

δεν θα 'πρεπε να τον επισκεφτεί ποτέ.

Αν και δεν αλλάζει το πράγμα,

Ο γιατρός ήταν παιδίατρος

### **N.3**

Ανοίγει,

μαθαίνω,

ένα σουπερμάρκετ

σε χώρα της προόδου,

στη Βόρεια Ευρώπη,

που θα πουλάει ληγμένα εμπορεύματα,

– τρόφιμα –

αποκλειστικά ληγμένα.

Κι αυτοί που θα τ' αγοράζουν

θα έχουν συνείδηση οικολογική

γιατί θα μειώνουν τα σκουπίδια

από τον πλανήτη.

Σκουπίδια,

εννοώντας,

τα ληγμένα τρόφιμα,

ή, ίσως, και όσους πεθαίνουν

από την κατανάλωση ληγμένων τροφίμων.

Κι έτσι,

μ' ένα σμπάρο,

πουλιέται το σκουπίδι στο «σκουπίδι»

κινείται το χρήμα  
βγαίνει κέρδος  
και μειώνονται τα σκουπίδια.

Αντί να φυλάνε τον κάδο των σκουπιδιών,  
έξω από το σουπερμάρκετ,  
από τους φτωχούς  
που θέλουν να καταναλώσουν ληγμένα τρόφιμα  
φέραν τον κάδο μέσα στο σουπερμάρκετ,  
κάναν το σουπερμάρκετ κάδο σκουπιδιών,  
και απαιτούν απ' τους φτωχούς να πληρώσουν  
για την προηγούμενη λεηλασία τους.

Εκτός από τη μειωμένη τιμή της μειωμένης ποιότητας,  
με την αγορά του ξινισμένου γάλακτος  
προσφέρεται απόδειξη προστασίας του περιβάλλοντος.

Όλοι

– μα όλοι; –

ευχαριστημένοι.

## **N.4**

Τα βασικά στοιχεία

μιας αμιγώς φυσικής καταστροφής:

Κίνητρα για εμπρησμό

- πολλά και ποικίλα

Παράνομες χωματερές

- γεμάτες εύφλεκτα υλικά

Μηδενικά μέτρα δασοπροστασίας

Απουσία πυροσβεστών

- και μέσων κατάσβεσης

Κανένα σχέδιο

- πρόσβασης δύσβατων περιοχών
- εκκένωσης κατοικημένων περιοχών

Συστηματική διάδοση του μύθου

- για την αλεπού, ένα κουκουνάρι και τον Στρατηγό Άνεμο

Αυτή είναι η ανυπέβλητη

- δύναμη της φύσης.

## N.5

Τόσοι,

μα τόσοι,

σταυροί

σε μπράτσα, πλάτες και στο μέρος της καρδιάς,

ζωγραφισμένοι απλά

ή μέσα σε περικοκλάδες.

Κι άλλοτε,

κρεμασμένοι από δασύτριχα στήθη,

ή πάνω από βαθιά (και ρηχά) ντεκολτέ.

Χρυσοί, ασημένιοι, ξύλινοι, κοκάλινοι ή απλά σχοινένιοι.

Κομποσκίνια στα χέρια γιατρών,

κομποσκίνια τατουάζ παντού.

Με τόση ένδειξη πίστης,

- σε κάποιο θεό ευσπλαχνικό,

θα 'λεγε κανείς πως οι πιστοί,

ευσπλαχνικοί είναι κι αυτοί,

ή θέλουνε να γίνουν.

Με τόση ευσπλαχνικότητα,

«αχ να 'χα μια σταλιά»,

θα 'λεγε κανείς πως η αλληλεγγύη,

- η αγάπη για τον άνθρωπο,
- και τους ανθρώπους,

θα μεγάλωνε.

Κρύβεται έτσι,

πίσω από το δάσος των σταυρών,

και των κομποσκινιών,

το τέρας του κανιβαλισμού,

που τρέφεται με σπλάχνα ανθρώπου.

Όσο αυξάνονται οι σταυροί

- και τα κομποσκίνια

τόσο μεγαλώνει ο φόβος για τον άνθρωπο (και τους ανθρώπους)

- η απομόνωση,
- κι ο ατομισμός.



## **N.6**

Τα στοιχεία του δράματος:

Ένας κεφαλαιοκράτης

- ξενοδόχος.

Ένας βουνίσιος τουρίστας

- η κόρη του.

Μια πισίνα

και φυσικά,

ένας άνεργος ναυαγοσώστης.

## N.7

Διαγνώστηκε με πρόβλημα καρδιάς

- μικρός, πολύ μικρός,
- το 2019,
- σε χώρα ανεπτυγμένη,
- του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- και του ευρώ,
- έλληνας, από μάνα και πατέρα.

Και πέθανε,

- σε ένα αστικό κέντρο,
- με δυνατότητα πρόσβασης σε νοσοκομείο
- απογευματάκι,
- μπροστά στα μάτια όλων
- και της μάνας του και του πατέρα του.

Ήταν άτυχος,

- το ασθενοφόρο άργησε να 'ρθει γιατί ήταν αλλού,
- άργησε να πάει και στο νοσοκομείο
- γιατί πήγε από το κέντρο υγείας πρώτα,
- δεν υπάρχει πουθενά αρκετό προσωπικό,
- διασώστες,
- απινιδωτές.

Μπορεί να ήταν και γραφτό του.

Αν όλοι όσοι πήγαν στην κηδεία

κάναν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας

γι' αυτήν την αδικία,

ο κόσμος θ' άλλαζε,

- μεμιάς και διαπαντός.
-

## **N.8**

Τα βασικά στοιχεία

μιας άλλης αμιγώς φυσικής καταστροφής:

Κίνητρα για παράνομη οικοδόμηση

- πολλά και ποικίλα
- κανένα σχέδιο πόλης,
- ρευστές χρήσεις γης,
- σαν τη λάβα από το ηφαίστειο του κέρδους.

Μπάζωμα ρεμάτων,

Ακατάλληλα,

- αλλά πιο φθηνά,
- οικοδομικά υλικά.

Μηδενικά αντιπλημμυρικά έργα.

Κανένα σχέδιο

- αντιμετώπισης πλημμύρας,
- εκκένωσης προβληματικών κτισμάτων

Συστηματική διάδοση του μύθου

- της ατομικής ευθύνης, του ηθελημένου και του παθημένου.

Αυτό είναι το απόλυτο

- θέλημα θεού.

## N.9

Μια φορά κι έναν καιρό  
ήταν μια χώρα με καπιταλισμό,  
σε ύφεση προς νέα κρίση,

Κάποιοι τότε  
υποσχέθηκαν ένα κράτος  
ισχυρό, κυρίαρχο και επιτελικό,  
με νόμο και τάξη,  
με αστυνομία, δικαστές κι εισαγγελείς.

Έτσι θα πολεμούσαν το σπάταλο μεγάλο κράτος,  
τη διαφθορά υπέρ των πλουσίων,  
και τη γραφειοκρατία.

Το σχέδιο κατά βάση ήταν  
να δέρνονται προληπτικά οι φτωχοί  
για να μην ξεσηκωθούν ενάντια στους πλούσιους.

Κάποιοι άλλοι  
υποσχέθηκαν ένα κράτος  
που θα φροντίζει τους φτωχούς  
από τις επιλογές των πλουσίων,  
ιδιωτικοποιώντας τις δομές του κράτους  
που φροντίζουν τους φτωχούς  
από τις επιλογές των πλουσίων.

Το σχέδιο κατά βάση ήταν  
να δέρνονται οι φτωχοί  
που ξεσηκώνονται ενάντια στους πλούσιους.

Κάποιοι τρίτοι

υποσχέθηκαν ένα κράτος

των φτωχών

που θα απαλλοτριώσει την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής

από τους πλούσιους.

Το σχέδιο κατά βάση ήταν

να ικανοποιούν όλοι τις ανάγκες τους

χωρίς να δέρνει κανείς κανέναν.

Προφανώς

κάποιοι ήταν κρατιστές

και κάποιοι,

αντικρατιστές.

Ακόμα προφανέστερα,

κάποιοι ήταν φτωχοί,

και κάποιοι,

πλούσιοι.

## **N.10**

Στο κτίριο ενός υπουργείου,

όπου δουλεύουν εκατοντάδες,

κι οι περαστικοί είν' άλλοι τόσοι,

κι όπου εδρεύει η αρμόδια υπηρεσία

για τη λειτουργία των ασανσέρ,

όλης της χώρας,

δεν λειτουργούν τα ασανσέρ.

Το κτίριο είναι πολύ παλιό

και η συντήρηση των ασανσέρ δόθηκε σε ιδιώτες.

Στη σύμβαση όμως

δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά για τα ασανσέρ

κι έτσι οι ιδιώτες παίρνουν τα λεφτά,

όποτε τα παίρνουν,

για την επίσκεψη,

και τα ασανσέρ δεν λειτουργούν.

Η λύση που προτείνεται από τις πολιτικές ηγεσίες,

που διαδέχτηκαν τον Μαυρογαλούρο σ' αυτό το κτίριο

είναι να δοθεί όλο το κτίριο σε ιδιώτες,

ώστε να σταματήσει να λειτουργεί

κι ό,τι ακόμα λειτουργεί.